



DE ROBPORTER

Jaargang 8 nr. 23

Februari 2013

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR : “SLA ER MAAR OP ?”

ROEL TRUYERS

Wellicht was ik bij de laatste jongens uit het dorp die in de typische jongensschool zijn broek versleet aan de Hasseltsebaan in Hechtel. Voetballen deden we er op het scherp van de snee met de oude lindebomen als doelpalen. Matches werden gespeeld met de hardheid van de Premier League. Op de speelplaats heerste er een duidelijke hiërarchie. Voor 'den Danny' ging je best een hoekje om. Zijn vuist was wet. Hij had ook verschillende bodyguards onder zijn hoede: Eddy, Bère, Kristof, ... De meesters regeerden daar-entegen ook met harde hand. Ze hadden tevens allen een bijnaam: 'de Pijk'(grappige meester Daniëls), 'de Stijve'(plechtige meester Deckers), 'het veuleke' (kleine directeur Maesen), 'rooi poep' (meester Franssen met een rode kaalkop), de knuffelbeer (meester Wuytens)... Voor 'de beul' (meester Snoeks) moest je oppassen. Hij gooide bij wanorde alles uit je bank, hij sloeg je tegen je oren, trok aan je haren en ja hoor ... zelf de bordenswiser vloog steevast door de lucht.

Is er dan toch niet meer agressie dan vroeger ? Of

lijkt het er alleen maar op dat er nu meer agressie voorkomt op een speelplaats, in een school of bij de mensen ?

Wie sakkert en toetert er al niet eens op de wagen voor hem ? Hoe vaak lees je over pesterijen in school, over een uit de hand gelopen bure- of caféruzie, over scheldpartijen tegen de scheidsrechter, over woordenwisselingen op facebook, smijgend bier tegen veldcrossers, vechtscheidingen...

Bestaat agressie enkel uit geweld ? Of zijn er nog andere vormen van agressie ? En wat als mijn eigen kind agressie vertoont?

Het goed en het kwaad zit best wel in elk van ons hoor. We verschillen nu eenmaal in temperament en karakter. Toen de kinderen thuis nog baby waren, zag ik al een verschil in prikkelbaarheid en onvoorspelbaarheid. Nog levendig herinner ik me de driftbuiten in de kopigheidsfase. En ook nu in hun puberteit zijn ze soms niet mals met hun woorden. Agressie vormt eigenlijk een deel van de ontwikkeling van elke mens. Van aan-

vaardbaar tot onaanvaardbaar en het uit zich in verschillende vormen : verbale agressie (vb. schelden), agressie naar materialen toe (vb. vandalisme), fysieke agressie (vb. slaan), automutilatie (vb. eigen haren uittrekken), psychische agressie (vb. vernederen)...

Toch kunnen we ons als ouder al veel leed besparen door agressie preventief aan te pakken. We laten best geen gewenning op treden bij agressief gedrag. "Ja maar hij doet dat altijd". Een kind krijgt best een opmerking wanneer het iets niet goed doet en een verbale beloning wanneer het iets goed doet. We vermijden best ook verveling en stellen duidelijke regels en afspraken. Binnen een sportvereniging of jeugdwerkingen liggen ook grote kansen om zich gezond te ontwikkelen en om te gaan met agressie. Doen !



In dit nummer:

Woordje v.d. directeur	1
Damiaanactie	2
Fiscaal attest	2
Kleur kiezen tegen pesten	3
Cross der jongeren	3
Data + web	4

Interessante informatie:

- [Schoolfeest 10 jaar De Robbert :](#)

09 JUNI 2013 (NIEUWE DATUM !)

DAMIAANACTIE 2013 (DOOR PASTORALE WERKGROEP)

Zoals gebruikelijk schenken we ieder jaar in "De Robbert" aandacht aan de Damiaanactie. Ook dit jaar stond de maand januari weer volop in de kijker omtrent dit project. In elke klas werd er stilgestaan bij de grondlegger van dit uiteindelijke project en dat is natuurlijk onze grootste Belg: Jozef De Veuster, beter gekend als pater Damiaan, die zijn leven in dienst stelde van de melaatsen of lepralijders van het eiland Molokai. Verder waren er klassen die aan de hand van werkblaadjes hierop verder konden ingaan. De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar waren dan nog eens in de mogelijkheid om onder de deskundige begeleiding van een vrijwilliger, in zaal "De Walburg" het werk van Damiaanactie in Nicaragua van dichtbij op

grootscherm te volgen en te beluisteren. Dit resulteerde in een actie bij de leerlingen zelf die zich zo aangesproken en geprikkeld voelden om met een stimulans van de klasleerkracht op eigen initiatief allerhande



kleine projectjes op touw te zetten (zoals: bakken van wafels en cup-cakes, familieleden aanspreken om de koperen muntjes over te dragen aan hen, of gewoon een bijdrage leveren uit eigen spaarpot). We hadden dit jaar dus enkel gekozen voor het plaatsen van collecte-

bussen in de leerjaren 5 en 6. Na ophaling van deze bussen bleek de inhoud, bijeengebracht door deze leerlingen een totaalbedrag op te leveren van € 406,63 waarvoor van harte dank en een dikke proficiat voor jullie inzet. Op deze manier kunnen er weer minstens 10 leprapatiënten gered worden waardoor hun levens weer hoopvol worden.

Namens de werkgroep pastoraal.

FISCAAL ATTEST EN ONBETAALDE REKENINGEN

1. Voor het overblijven van de leerlingen tijdens de middag kan je **een fiscaal attest** verkrijgen om bij te voegen bij je belastingaangifte.

LET WEL OP : Dit krijg je enkel van de school wanneer er geen rekeningen open staan.

2. De school voert een gezond en menselijk beleid inzake het betalingsverkeer. Wij proberen steeds vanuit het katholiek opvoedingsproject bij moeilijkheden rond de tafel te zitten om tot een gesprek en/of oplossingen te komen.

Toch worden deze inspanningen niet altijd beantwoord.

Dan zijn we genooddaakt een andere weg in te slaan. Mogelijke sancties kunnen dan zijn :

- uw kind zal geweigerd worden tijdens de middagopvang en kan geen drank van de school meer verbruiken.

- Een aangetekende ingebrekestelling met maximale intrestvoet
- Er wordt een contante betaling geëist voor extramurosactiviteiten, zoals bvb. een schoolreis, anders zal uw kind niet meer kunnen deelnemen aan deze activiteit.

Ook een school moet kunnen leven !

DE ROBBERT KIEST KLEUR TEGEN PESTEN DOOR ZORGCOÖRDINATOR ILSE ARITS

Tijdens deze Vlaamse Week tegen Pesten willen we ook in onze school een duidelijke 'neen' zeggen tegen pesten. Dit jaar is het thema 'horen, zien en spreken'. Onder deze slogan willen we iedereen oproepen hun mond open te trekken als ze pesterijen horen en zien gebeuren.

Wij zetten 'samen school maken' nog eens extra in de verf. Erbij horen is voor elk kind, maar ook voor elke volwassene een voorwaarde om zich goed te voelen.

In de klassen worden kringgesprekken gehouden, over de sfeer in de groep en de gevoelens van de kinderen, maar ook pesten zelf komt aan bod. Vraag eens na bij je kind hoe hij dit ervaren heeft...

Een stukje uit het opiniestuk van onze minister van onderwijs Pascal Smet dat hij schreef naar aanleiding van de Week tegen Pesten:

...
De belangrijkste sleutel voor succes ligt echter bij onze kinderen zelf. We moeten gebruik

maken van het vermogen dat kinderen vaak meer hebben dan de volwassenen die hen opvoeden, om zelf oplossingen te vinden voor hun vragen. We moeten onze kinderen verantwoordelijkheid geven om het voor elkaar op te nemen, en verantwoording vragen als ze dat niet doen. We schieten vandaag de Vlaamse week tegen pesten op gang. Ouders staan



niet alleen, ze hebben de school, en de school staat niet alleen, ze krijgen steun van buitenaf en van binnenuit. Het is mijn warme oproep om gebruik te maken van de ervaringen van anderen, daar eigen ervaringen mee te creëren en door

te geven aan andere kinderen, ouders, scholen. School maak je samen.

“Wie wint met het MOS-logo van onze school?”

...
Ook Ketnet staat deze week in het teken van pesten.

Zie <http://www.ketnet.be/>

[doi/horen-zien-en-spreken](http://www.ketnet.be/doi/horen-zien-en-spreken)

In de Klasse voor Ouders vind je getuigenissen van leraren, ouders en jongeren.

Zie ook <http://www.klasse.be/ouders/33449/de-klas-als-jungle/>

Kijk ook samen met je vijfde- of zesdeklasser eens in de Yeti...

Foto's vind je later op de site!



DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN

Op woensdag 30 januari trokken er maar liefst 11 leerlingen naar de loopwedstrijd "cross der jongeren". Merel Diepvens, Mohammed Mezgani, Imany Mertens, Ramona Rietjens, Nout Steensels, Jurre Duijsters, Joni Koçi, Lopke Zentjens, Sharon De laat, An Boonen, Neel Steensels en Ruben Saelmans hebben zich van hun beste kant laten zien. Onder het motto, deelnemen is belangrijker dan winnen, hebben ze allemaal hun beste beentje voorgezet. Lopke Zentjes behaalde een mooie 3^{de} plaats in haar reeks. Meester Toon en directeur Roel hebben zich ook van hun beste kant laten zien. Zij wonnen in de heren reeks van de leerkrachten. Het was voor de leerlingen, leerkrachten en supporters een leuke en sportieve namiddag. We hopen dat we volgend jaar weer met een bende gedreven leerlingen mogen aantreden!

Juf Elke en Mr. Ruben (Lichamelijke opvoeding)

WWW.DEROBBERT.BE (I.C.T.-COÖRDINATOR TOON DONNÉ)

Voor recent nieuws, foto's, schoolkalender, voorbije edities Robporter enz. kijk geregeld op onze vernieuwde website.



RESTERENDE VERLOFDAGEN 2012-2013 + BELANGRIJKE DATA

- 11-02-13/15-02-13: Krokusvakantie
- 28-02-13 : Trefbaltornooi 3de leerjaar
- 06-03-13 : Culturele voorstelling in de Posthoorn
- 11-03-13 : lokale verlofdag
- 01-04-13/12-04-13: Paasvakantie
- 24-04-13 : Mini-tennis 1ste + 2de lj (buitenschools)
- 01-05-13: Feest van de arbeid: Vrij
- 09-05-13/10-05-13: O.L.H.-Hemelvaart
- 15-05-13 : Danshappening voor alle leerjaren (buitenschools)
- 20-05-13: Pinkstermaandag : Vrij
- 27-05-13: Alles met de bal 3de + 4de lj
- 06-06-13: Kronkeldiedoe 1ste + 2de lj.
- 09-06-13: Schoolfeest '10 jaar De Robbert' + vaderdag
- 28-06-13: Laatste schooldag : namiddag vrij

“Door te ontspannen, neemt de spanning af!”

Schoolreizen van de leerlingen : hou de agenda van je kind in het oog !