



DE ROBPORTER

Jaargang 8, nr. 24

Maart 2013

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR : “HET NATTE STRAND”

We keken er al een tijdje naar uit: een gezinsweekend n.a.v. het Belgisch Kampioenschap veldlopen te Oostende, waar verschillende van onze sportende kinderen de kers op de taart wilden plaatsen. Het weekend startte echter desastreus.

Terwijl de ouders, achter pot en pint, de verwachtingen van hun kroost uitspraken in het cafetaria, probeerde ik -al ijsberend- op het natte strand in te spreken op Omar. Omar is de oudste zoon van mijn Marokkaanse blinde loopmakker Mo uit Beringen. Omar had enkele uren voordien, per ongeluk weliswaar, tweemaal over zijn jongste broertje Abubakker gereden met de wagen. Omar moest gaan trainen voor de voetbal. En zijn andere broer

Ismail (tevens hardloper) maakte zich klaar om ook mee te gaan naar Oostende. De jongste, hun oogappel en nakomertje van 2,5 jaar, smeekte en jengelde om mee te gaan met één van de grotere broers. Omar had hem echter reeds tot driemaal toe terug binnen gezet. Maar de vierde keer ontsnapte hij toch uit het oog en liep hij in de oh zo gevaarlijke dodenhoek. Moeder zag het allemaal gebeuren vanuit het raam. Blinde Mo moest het dan weer ondergaan met andere zintuigen. Omar dacht dat hij een boordsteen raakte bij het achteruit manoeuvreren en reed terug naar voren. Abubakker werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis: open schedelbreuk, wonden, bloeduitstortingen ... Gewoon ver-

ROEL TRUYERS

schrikkelijk. De oudste zoon Omar... een wrak. Alle gezinsleden waren in trauma en natuurlijk van de kaart. Mo belde me op met de vraag om in te spreken op Omar. Ik heb namelijk altijd wel een boontje gehad voor zijn uit de kluiten gewassen zonen.

Het was vloed en de zee beukte tegen de golfbrekers aan. Door de gsm hoorde ik de jongen wenen. Ook zijn dikke tranen beukten tegen een muur van ongeloof, woede en angst. Ik probeerde hem zo lang mogelijk aan de praat te houden. Na een tijdje werd Omar rustig en beloofde hij zich sterk te houden. We spraken af dat hij bij zijn broertje bleef om de hele nacht te waken. Het zou zijn gemoed wat rust geven. Omar en zijn broertje zijn namelijk 2 handen op

In dit nummer:

Woordje v.d. directeur	1
Muzisch project	2
Kom op tegen kanker	3
Gimme	4
Cultuur	5
Afrikamarkt	6
Laatste robporter	6
Vasten	7

Interessante informatie:

- [Schoolfeest 10 jaar De Robbert](#) :

09 JUNI 2013

+

FIJNE

PAAS-

VAKANTIE !

VERVOLG WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

één buik en dat moet, ondanks het opgelopen trauma, zo blijven. Ik deed nog een telefoontje naar de andere broer Ismaïl, die verstek moest geven voor zijn kampioenschap. En ook mijn treurende vriend Mo kreeg ik nog te horen.

In het cafetaria dronk ik wat later op een goede afloop. En het mochten er na zo'n avond gerust wat meer zijn. 's Morgens liep ik, met een eerder zwaar hoofd naar Middelkerke en terug. Beukend tegen de wind, op hetzelfde natte strand, met mijn gedachten bij het jongetje. Het moet goed komen met Abubakker. Laten we nu maar eens zeggen "indien God het behaagt" of met de woorden van de andere godsdienst "Inch Allah".

Onze eigen zoon Yano beloofde zijn wedstrijd 's zondags op

te dragen aan het broertje van zijn vriend Ismaïl en liep de ziel uit zijn lijf. Onze dochter werd onverwacht opnieuw Belgisch



Kampioen. Een voorbode dat alles wel goed moest komen. En inderdaad, wat later hoorden we dat Abubakker buiten levensgevaar was. De hersenscan wees zelfs uit dat zijn her-

senen, waar nog zoveel leven en wijsheid in moet, niet geraakt waren.

Maandagavond, 3 dagen na de feiten, bezochten we Abubakker in het ziekenhuis. Onder zijn toegetakeld hoofdje vol met een wirwar van draden, ontdekten we een lach. Abubakker zit wat ondeugend op de schoot van een toch getekende grote broer. Zijn warme lach voelde aan als het begin van de lente, waarop we allen al zo lang wachten.

Er zijn goede en kwade dagen. Goede dagen gaan voorbij. Dat weet je en dat vind je vaak verschrikkelijk. Maar kwade dagen gaan ook voorbij. Waarom vinden we hierin niet altijd troost. "Geduld hebben ... en een stukje blind vliegen", zou mijn blinde loopmaat Mo dan zeggen.

MUZISCH PROJECT DOOR JUF SANDY CREEMERS

Weet je wel wat je allemaal kan doen met een lege rol? Wij wel! Je kan er mee spioneren, je kan er mee schieten, je kan er mee 'Harlem shaken', je kan er ver mee kijken, je kan er mee trommelen, je kan er leuke slapsticks mee bedenken, je kan er op fluiten, je kan er mee slaan, je kan er mee dansen, je kan er monsters, maskers, vlinders, totempalen, bomen, knikkerbanen, kastelen, ... van maken.

Bij de start van het project werden de kinderen verwelkomd door een heus buizenorkest van het huis! Wat ze niet wisten was, dat ze buisbrekende toeren moesten uithalen om toch maar in de klas te geraken. De gangen waren immers omgetoverd tot een grandioos hindernissen-buizenparcours.

In de dagen die volgden, konden alle klassen genieten van buizen, rollen, pijpen, bochten, gaten,...

Als afsluiting zagen we prachtige buizenwerkjes tentoongesteld in de eetzaal. Ook de leuke optredens werden gesmaakt. Zo rolden we door een heel g e -

**ZOVEEL LOL MET EEN
LEGE ROL !**

slaagd muzisch project.

NIEMAND GEBUISD, IEDEREEN GESLAAGD!!!!

KOM OP TEGEN KANKER TE HAMONT
 EEN OPROEP AAN DE KINDEREN OM ACTIEF MEE TE DOEN!

Hamont bruist op 20 & 21 april t.v.v. "Kom op tegen Kanker"

**Rommelmart met randanimatie
 in zaal De Posthoorn, Groenstraat 6**

**Zaterdag 20 & zondag 21 april
 van 9.00 tot 16.00 uur**

Rommelmart binnen & buiten
 met hobbyisten, 'het Ateljeke Kristina': juwelen, kaarten, ...
 Springkasteel • Ballonblazen • Kindergrime & Glittertattoo's



Optreden balletschool PAS DE DEUX
 20 + 21 april van 14.00 tot 14.30 uur en
 van 15.00 tot 15.30 uur o.l.v. Chris Peeters

Zang en gitaar met Anouck en Philippe
 Frituur/snack aanwezig

Garageverkoop Hamont-Achel
 Deelnemerslijst garageverkoop te bekomen in zaal De Posthoorn,
 Groenstraat 6, Hamont, zaterdag 20 & zondag 21 april vanaf 8.30 uur

Zondag 21 april om 18.00 uur
Feestelijke afsluiting in zaal De Posthoorn



WELKOM • WELKOM • WELKOM

Inl. rommelmart: Rina, 011/62 11 77 - 0479/20 85 69 - rina.theuwen@telenet.be
 organisatie: werkgroep Hamont-Achel Kom Op Tegen Kanker.



GIMME EN ANDERE I.C.T.-NIEUWSJES

DOOR ICT-COÖRDINATOR TOON DONNÉ

Terwijl jullie deze Robporter lezen, zijn wij nog druk bezig met het verzamelen van de emailadressen van de ouders om zo spoedig mogelijk met Gimme te kunnen starten. Het merendeel van de emailadressen is reeds binnen, maar we missen er nog een aantal. Indien je nog geen mail gestuurd hebt naar gimme@derobbert.be, gelieve dat zo snel mogelijk te doen, zodat we meteen na de paasvakantie kunnen starten met Gimme.

Als alles goed verloopt, gaan de ouders op één van de volgende dagen een uitnodiging krijgen via mail om te communiceren via Gimme, en vrijwel meteen daarna (als er op de link wordt geklikt) krijgen jullie een mail om je paswoord te personaliseren. De stappen kan je volgen op de begeleidende brief die je kind meekreeg met het rapport. (controleer in het begin zeker de map "ongewenste mail")

Hopelijk verloopt alles vlot zodat we vlug digitaal kunnen communiceren. In deze digitale tijd kunnen wij als school niet achter blijven en proberen we zo kort mogelijk op de bal te spelen.

Het is evenwel voor een school financieel niet haalbaar om op ICT-vlak met de allerlaatste trends mee te evolveren, maar

toch proberen we ieder jaar een inspanning te leveren om onze infrastructuur aan te passen. Zo heeft een studie aangetoond dat onze oude computerschermen zo veel elektriciteit verbruiken, dat ze op drie jaar terugverdiend zijn als we ze vervangen door energiezuinige exemplaren. Stelselmatig zullen die oude schermen daarom vervangen worden door nieuwe.



De klassen van de derde graad hebben gedurende vier maanden meegespeeld met een ICT-wedstrijd. Doel van de wedstrijd was : De participatieve betrokkenheid van de kinderen en de ondersteuning van de leerkrachten verhogen. De leerlingen krijgen de kans om aan de ICT-eindtermen te voldoen. Ze werden uitgedaagd om een opdracht creatief te bewerken met ICT-toepassingen. Meer dan 300 klassen namen deel aan deze wedstrijd. Na de vier theoretische rondes zag het er heel goed uit voor alle klassen van onze school : alle klassen stonden in de top 10. Het stopmotionfilmpje, de praktische o p -

dracht van deze wedstrijd (die je op onze website kan bekijken) was doorslaggevend in de jurering. Dat filmpje zou bepalen welke klas er uiteindelijk naar Mechelen (Technopolis) mocht gaan om de finale te spelen. Onze filmpjes scoorden heel goed, maar toch waren er klassen bij die een heus pareltje afleverden. De eindscores lagen zo kort bij elkaar dat zelfs de klas met het beste filmpje niet in de finale zit. Wij kunnen er fier op zijn dat onze filmpjes door onze kinderen zelf gemaakt werden. Helaas vallen we net buiten de finaleplaatsen.

Daarom wil ik langs deze weg toch onze kinderen feliciteren

“Stilstaan is achteruit gaan!”

met hun behaalde resultaat. Ze hebben heel gemotiveerd aan deze wedstrijd deelgenomen, de participatie was groot, ze hebben leren samenwerken... en vooral, ze hebben er veel plezier aan beleefd. Volgend jaar zijn we weer van de partij.



CULTUUR OP SCHOOL DOOR LEERLINGEN VAN 6B

Er was eens een toneel,
zo zijn er heel veel.
Maar deze was een echt spektakel,
sommige stukjes waren echt een mirakel!
Er vloog een piano door de lucht,
het leek wel een vogelvlucht.
Een kindje van het 1ste leerjaar,
mocht naar voren bij dat mooie toneelpaar.

De gekke acrobaat,
wou gaan slapen,
't was al zo laat ...

Maar de piano was zo glad,

hij viel er steeds van-
af. PATAT!

De vrouw was een
zeer goede pianiste,
die geen enkele toon
miste.

Het was dus gewel-
dig om te zien,
ik geef ze 10 op 10!

Joke Plas 6B



*“Wees blij met elke inspanning
die je kind doet om te lezen !”*



WAAROM EEN AFRIKAMARKT ? (DEEL I)

DOOR MR. DRIES BEKS (5B)

Donderdagnamiddag, 21 maart, verraste directeur Roel de leerlingen van het 5^{de} leerjaar met een powerpointpresentatie over Rwanda. Aan de hand van het levensverhaal van zijn adoptie dochter Imana stelde het schoolhoofd het prachtige land met het trieste verleden voor. Als baby heeft Imana de genocide gezien, gehoord, geroken, gevoeld. Meermaals werd er gevreesd voor haar nog jonge leven. Het lot hielp haar vluchten. Gelukkig kreeg haar leven in België een nieuwe geborgenheid in een warm nest. Die tweede kans greep ze met beide handen. Zo werd ze bijvoorbeeld enkele weken geleden Belgisch veldloopkampioene bij de beloften...!

Rwanda, 'Land van Duizend Heuvels', het Zwitserland van Afrika, heeft door zijn natuurlijke schoonheid en zijn heerlijke klimaat enorme toeristische troeven. Alleen, de bloedige burgeroorlog van bijna twintig jaar geleden vernielde het land en zijn bevolking en smakte de ontwikkeling en de beschaving terug in het verleden. Langzaam, te langzaam richt het land zich terug op. Alle hulp, hoe miniem ook, is welkom. Daarom organiseert de Robbert de Afrikamarkt. De financiële steun komt vast en zeker terecht, recht, zonder omwegen, bij de gewone mensen om hun meest noodzakelijke noden op te lossen. Water, de basisbehoefte, voorzien door het slaan van putten. Honger bestrijden met kippen en kippenrennen, eerst voor eieren en later voor vlees. Hygiëne ontwikkelen met de installatie van primitieve toiletten. Gezondheidszorg en onderwijs als fundamentele van ontwikkeling...

"Rwanda... het land van de duizend heuvels !"

Zonder twijfel sensibiliseerden de voorstelling en de informatie de kinderen van het 5^{de} leerjaar, en, hopelijk, bij uitbreiding hun ouders, vrienden en kennissen...



DE LAATSTE DER MOHIKANEN ... DAN DIGITALE ROBPORTER

Deze Robporter zal de laatste officiële gedrukte versie worden. Vanaf dan gaan we definitief digitaal, naar analogie met gimme (communicatie met ouders).

Ouders en/of sympathisanten die graag nog een gedrukte versie wensen geven dit best aan het secretariaat door. De Robporter zal tevens op de site te lezen zijn. (www.derobbort.be)

DIGITALE NIEUWSBRIEF SOMS NOG WAT ONWENNIG...



DE AFRIKAMARKT IN PASTORAAL PERSPECTIEF (DEEL II) DOOR JUF HENNY JANSSEN

Zoals naar gewoonte ging ook dit jaar onze vertrouwde Afrikamarkt weer door op de laatste donderdag voor de Paasvakantie. Het is fijn om te horen en te zien hoe een week op voorhand kinderen reeds druk bezig waren met het neuzen in kasten, het zoeken op zolder, het sorteren van eigen speelgoed om op die manier voldoende spullen bijeen te brengen om op de markt te koop aan te bieden. De Afrikamarkt kadert in één van onze doelstellingen van het Katholiek Onderwijs, namelijk 'werken aan de schooleigen christelijke identiteit. Hierin zijn we o.a. **solidair** en staan we **ten dienste** van anderen in de kleine wereld van de school en in de grote wereld dichtbij en veraf. Het blijft een permanente uitdaging waarvoor we als schoolgemeenschap gevoelig willen zijn en kinderen gevoelig willen maken. Goed wetend dat we allen slechts zoekende en kleine mensen zijn.

De opbrengst van deze marktverkoop zal integraal besteed worden aan het project "Kansi", een school in Rwanda, dat door de Robert mede gesponsord

wordt.

Ook nu zagen we weer uit naar mooi zonnig en droog weer, al was de temperatuur misschien wat aan de mindere kant.

Het belangrijkste was dat kinderen weer een leuke en gezellige uitwisseling mochten beleven van kopen en verkopen oftewel sjacheren op zijn Afrikaans. Nieuw dit jaar was dat de kinderen van het eerste tot en met het zesde, tijdens de markt in afwisseling met elkaar, een leuke

act brachten ter afsluiting van het muzisch project: "Zoveel lol met een lege rol".

Voorts was er in het cafétaria een kleine tentoonstelling te bezichtigen van de gemaakte werkjes van hetzelfde project.

Het cafetaria, waar koffie, thee, frisdranken en overheerlijke zelfgebakken cake werd aangeboden aan een schappelijke prijs, werd weer druk bezocht door ouders, grootouders en sympathisanten.

De Afrikamarkt werd zo weer een gezellige ontmoetingsplaats van gesprek, beleving en uitwisseling die dan weer mag resulteren in een mooie opbrengst voor de "kansarmen" in Rwanda.

Vasten op kousenvoeten...

"Ha, jij kleine deugniet!" roept mama boos wanneer ze Peter met zijn hand in de snoepdoos betrapt. Want snoepen mag niet zomaar, zonder vragen! En dan nog in de vasten?

Een tijdje later schuift Peter op zijn kousenvoeten naar mama en krijgt hij een nieuwe kans.

Ook wij zijn allen 'Peterkes'. We hebben allemaal wel eens een snoepdoos, oorverdovend motorgeronk of een oogverblindende wellnesskuur. En ook wij kunnen niet zonder nieuwe kansen.

Daarom durf ik dromen van gezinnen en scholen, van een samenleving waarin een nieuwe toekomst mogelijk is. Een nieuwe kans voor een kind dat het verknoeid heeft op school; voor de vader die opnieuw hiest voor zijn gezin; voor een moeder die na een therapie een nieuwe kans vraagt. Nieuw leven voor al die mensen die, zoals wij ook af en toe, op hun kousenvoeten afkomen en bijna niet durven vragen of er ook voor hen nog plaats is op weg naar Pasen.

**"SJACHEREN VOOR
AFRIKA!"**